

Natuurrijk Tespelduyn

Tespelduyn heeft niet alleen golfplezier hoog in het vaandel staan, maar ook duurzaamheid. Beide ambities zorgen ervoor dat de baan er altijd goed verzorgd en prachtig uitziet. We noemen dat **Natuurrijk Tespelduyn**. Veel golfers genieten dan ook niet alleen van het golfen, maar ook van de mooie gevarieerde natuur rond de baan. In 2019 zal elke maand een golf(st)er uitleggen wat **Natuurrijk Tespelduyn** betekent en welke wensen er nog leven.



Wie?

Elke zondagochtend zijn ze om 7 uur in de baan te vinden. Rob Versteeg, Dion Bruins, Piet van Kesteren en Wouter Jansen. Een vaste vriendenclub, die het heerlijk vindt zo vroeg in de ochtend te spelen. Je staat door de week vroeg op, dus waarom ook niet op zondag? Zo hou je tenminste nog een groot deel van de zondag over om iets met je gezin te doen. Zondag 22 september tref ik Rob en Wouter.



Hoe lang kennen jullie Tespelduyn al?

Beide heren golfden al wat jaren, toen Tespelduyn in ontwikkeling kwam. De belangrijkste reden om er te gaan spelen was dat het zo lekker dichtbij was. Wouter herinnert zich nog de tijd dat er alleen nog een driving-range was en de koffie nog in het Koetshuis geserveerd werd. Rob kwam er wat later bij. Hij heeft nog 5 jaar als Marshall diensten gedraaid. Hij weet daardoor veel van de baan.

Het mooiste plekje op Tespelduyn?

Er is eigenlijk geen specifieke plek te noemen. Het gaat meer om het tijdstip. Zo 's morgens vroeg is het gewoon lekker rustig. Vooral de zonsopgangen zijn prachtig, daar genieten ze van. Niet dat ze trouwens verder zo veel om zich heen kijken, want het is ook heel prettig om met elkaar te kletsen en plezier te maken. Maar als je het zo vraagt Ze zien regelmatig Hazen over de baan lopen en Kievieten en Nijlganzen herkennen ze ook wel.

En natuurlijk de Waterhoentjes, die gejaagd en onhandig over de fairway rennen.



Oh ja, en de Fazanten, die kom je 's morgens gewoon op hole 2 tegen.

Vogels zien ze niet zo veel en de geluiden zijn moeilijk te herkennen. Misschien moet je je daar echt op concentreren. Maar ja, daar hebben ze geen geduld voor, er moet gegolfd worden. Dat er een Nachtegaal op hole vier in de bosjes zat? Nee, dat hebben ze niet gemerkt.

Een bijzondere natuurervaring?

Voor Rob is dat de Waterschildpad, die hij jarenlang bij het bruggetje naast hole zes tegen kwam. Je hoorde dan wat geritsel en dan gleeed hij het water in. Verstoord weg zwemmend, omdat hij werd verjaagd terwijl hij net zo lekker in de zon lag.



Laatst kwam hij deze schildpad tegen in de bollenvelden tussen de terp en hole 6. Inderdaad vroeg in de ochtend.

Zou het dezelfde zijn geweest of een nieuw exemplaar, die ergens uit een huiskamer of vijver is ontsnapt?

Wat zou er moeten veranderen?

Wouter kijkt als hovenier met iets meer belangstelling naar de aangelegde perken en bestrating. Hij vindt dat een deel van de golfbaan eigenlijk als een soort park is aangelegd. Dat betekent dat er prachtige perken zijn, vooral rondom het restaurant.



Hij vindt dat daar wat meer aandacht aan besteed moet worden. Teveel onkruid in de borders staat onverzorgd. Echt meer schoffelen en soms gewoon spuiten.

Ook het onkruid tussen de tegels vindt hij ergerlijk. Voor deze gedeelten van de baan geldt dat het oog ook wat wil.

Maar dat geldt wat hem betreft niet de hele baan. De andere gedeelten van de baan zijn wat meer “natuurlijk” aangelegd en dan hoort onkruid er wel bij. De klaver op de fairways zat, ondanks het verbod op gif, eigenlijk niet echt in de weg, behalve in de lente. Je hebt geen last van het nieuwe veldbloemenperk op hole zeven; dat stuk van de baan, daar hoor je niet te komen. Dus prima dat dat wordt aangelegd. Zoiets zou je ook op hole acht, links na het hek, kunnen doen. Daar heeft niemand last van.

Rob vraagt nog aandacht voor de paden op de terp. Het zou toch wel fijn zijn als daar nog eens naar gekeken wordt. De geulen en losliggende keien maken het lopen lastig. Misschien kan de waterafvoer veranderd worden en het grind met speciale rasters beter op z'n plaats gehouden worden.

Verder vinden beide heren dat de baan er prachtig bij ligt. En dat ze dat met zo weinig mensen voor elkaar krijgen, verrast hen wel. Ze genieten elke zondagochtend volop van het spelletje en willen dat graag nog wel even volhouden.

