

TESPELDUYN ONTWAAKT

11 mei ging de golfbaan weer open. Dat was een feestje. De baan lag er prachtig bij, alle divots en pitchmarks waren verdwenen, de paden hersteld en verhard. De natuur was ondertussen ook veranderd. Geen bloembollen meer, maar voorjaarsbloeiers; geen kale bomen, maar lichtgroene blaadjes; geen stille vogels, maar één al gejubel. Als vogelaar mocht ik als één van de weinige in die periode wel de baan in. Hierbij een impressie van wat u van 16 maart tot 11 mei heeft gemist.

Vogels tellen doe je vroeg, bij zonsopgang.**De bollen kwamen steeds verder in bloei.**

De vogels lieten zich goed zien. Het leek of ze genoten van al die rust.



Aalscholvers in het zonnetje.



Torenvalk op de uitkijk.



Grasmus op zoek naar partner.



Putters al succesvol.



Groene specht op zoek naar nestplaats.



Kneu op zoek naar voedsel.

Ondertussen kwamen de voorjaarsbloeiers voorzichtig tevoorschijn.



Kogeldistel



Paarse dovenetel



Groot hoefblad



Boterbloem en zuring



Gunnera



Koekoekbloem en Margriet



Gele lis

Maar ook de eerste kinderen lieten zich zien.



Canadese ganzen passen goed op hun kinderen.



Een jonge Roodborst wil eten.



Moeder eend heeft nog maar één kind



De Meerkoeten schuilen dus bij moeder

Nu kan iedereen gelukkig zelf weer genieten van alle natuur op Tespelduyn!

Maud van der Veen