

Voorjaarswandeling Tespelduyn

2 april 2022

Nadat op vrijdag 1 april 2022 opeens de winter was teruggekeerd in de Bollenstreek met een flinke pak natte sneeuw, was het de vraag hoe de volgende dag de bollen op Tespelduyn en omgeving erbij zouden staan. De zon scheen gelukkig weer en de meeste sneeuw was al weer verdwenen. Dik ingepakt gingen we met z'n tienen op pad. Rob Bisschops en Andre Beijk leidden ons rond en vertelde allerlei wetenswaardigheden over de bollenteelt.



Bijvoorbeeld dat de kopjes van de Narcissen naar de zon gedraaid staan omdat de stampers dan kunnen drogen en er nectar geproduceerd kan worden. Dat trekt weer bijen aan voor hun voedsel. En die bijen zorgen dan weer voor bevruchting en verspreiding van het stuifmeel. Dat er sprake was van wisselteelt op het land weten we natuurlijk wel, maar dat de wortelteelt daar ook onderdeel van uitmaakt was voor mij weer nieuw. Hyacinten mogen in verband met

ziekterisico's maar eens in de vijf jaar op hetzelfde stukje grond geteeld worden. Dus de andere vier jaar moet er wat anders groeien. Dan worden er op dat perceel de volgende jaren Narcissen of Tulpen opgezet, maar ook Dahlia's en Wortels doen mee in deze carrousel.

Tespelduyn zelf staat vol met Narcissen. Langs de paden heeft de firma André Geerlings met een speciale machine op de meest schuine plekken narcissen geplant. En die blijven het elk jaar maar weer doen. Dat komt vooral doordat er in de rassen, die gebruikt worden, nog steeds "oude genen" zitten, die zorgen voor een goede bolvorming en weer nieuwe bloei. De nieuwere soorten hebben dat veel minder.





Boven op de terp was het uitzicht weer spectaculair. We zagen de vroege Hyacinten al weer volop roze en paars bloeien. Door de bollen voor te bewerken kun je ze eerder in bloei krijgen, zodat we met Kerst ook al Hyacinten hebben. Maar je kunt er dus ook voor kiezen om ze wat later in bloei laten komen, zoals nu. Alhoewel we een vroeg voorjaar hadden, hebben de koude nachten ervoor gezorgd dat we dit jaar eigenlijk een hele lange bloeiperiode hebben.



De Tulpen begonnen ook al te bloeien, rijen vroege oranje, licht rode en gele Tulpen gaven een prachtig kleurenpallet. En daar weer dwars op stonden groenige en gelige Narcissenbedden. Het blijft elk jaar weer uniek dat je van deze hoogte zo ver over de Hoogeveens polder kunt kijken.



Naast al dat bollengeweld zagen en hoorden we ook weer veel vogels. Rob vertelde dat de bollenvogels, zoals Kievit, Gele Kwikstaart, Scholekster en Veldleeuwerik het de laatste jaren hier prima doen. Ze lijken de weilanden, waar al vroeg gemaaid worden, in te ruilen voor de bollenvelden. Omdat bollen pas laat gerooid worden, hebben de kinderen van deze vogels zodoende wel voldoende tijd om groot te worden en uit te vliegen. De eerste Zwartkop werd al zingend gespot. Witte Kwikstaarten, Kneutjes, en Winterkoninkjes zochten bescherming in de bosjes op de terphelling tegen de kou. En op de andere terphelling liet de eerste Blauwborst zich tussen het Riert ook al weer horen.

De Grauwe ganzen lagen al weer te broeden, zo waar naast de Meerkoeten.



En ook de Fazant liet zich luidruchtig horen.



Onder de eikenbomen rond de Parkholes in het zonnetje troffen we nog heel veel Scilla's aan, zoals *Scilla mischtschenkoana*, *Scilla siberica*, *Scilla forbesii* en *Scilla bifolia*.



En bij het bloemenperk bij Hole 7 stonden de Kievitsbloemen weer volop te bloeien.



Kortom de lente is weer begonnen en de bollen blijken best goed tegen een beetje sneeuw te kunnen.

Maud van der Veen

www.knnv.nl/bollenstreek/

De Foto's zijn van Sarah Humphrey, Paul Venderbosch en Maud van der Veen