

## Voorjaarswandeling Trespelduyn

1 april 2023

Zaterdag 1 april hadden we de voorjaarswandeling op Trespelduyn georganiseerd. De vrijdag er voor regende het de hele dag. Dat beloofde wat. Gelukkig viel het zaterdag enigszins mee. Af en toe een lichte motregen en wat binnentekkende zeedamp rondom de terp, waardoor het uitzicht en de kleuren van de bollen getemperd werden. Maar welgemoed togen we met z'n negenen op pad.



Overall kwamen we bollen tegen. Rondom de randen van het oude duinbos kwamen de Scylla's met hun blauwe, witte en roze kleuren omhoog. Langs de randen van de fairways, onder de Dennen en op de terp stonden de Narcissen volop te bloeien.



Ook de vogels waren volop aanwezig. We telden 31 verschillende soorten. De Zwartkop was voor velen van ons de eerste van het jaar. De Blauwborsten lieten zich uitgebreid horen, maar niet zien. En de Fitissen jubelde vanuit de boomtoppen.





In het veld buitelden de Kieviten over elkaar heen en zongen de Veldleeuweriken volop ondanks het grijze weer. In de verte hoorden we de roep van de Tureluur.



Moeder Eend toonde ons trots haar 11 jongen. De Patrijzen liepen door het bollenland hard achter elkaar aan.



Ja, ja, de lente was toch echt aangebroken.

Maud van der Veen

[www.knnv.nl/bollenstreek/](http://www.knnv.nl/bollenstreek/)

Foto's: Sarah Humphrey, Annelies Moolenaar en Maud van der Veen